

Hoe blijf je voor de geraniums?

Ons Raadhuis fluistert, het roept je en het sleurt je achter de geraniums vandaan. Toch? Ons Raadhuis is opgezet omdat ook ouderen een plek nodig hebben om samen uitdagingen aan te gaan, daar krijg je nieuwe inspiratie van. Daarom presenteren wij met trots de nieuwste uitdaging: het samenstellen van een handleiding om voor de geraniums te blijven.

Alle deelnemers van Ons Raadhuis worden hier van harte bij uitgenodigd. Het project is ook open voor mensen die nog niet naar Ons Raadhuis komen.

Vanaf 23 augustus tot en met 25 september is er de tijd om te schrijven, schilderen, kleuren, handwerken, boetseren en fotograferen over het thema 'vóór de geraniums blijven'. Er zijn schrijfbijeenkomsten om (heel korte) verhalen, gedichten en andere teksten te creëren. De schilders kunnen een illustratie maken bij een verhaal of een gedicht. Het staat alle kunstenaars en knutselaars natuurlijk vrij om het onderwerp 'vóór de geraniums blijven' vorm te geven. En dat levert – als iedereen meewerkt- een originele en inspirerende handleiding op.

Het doel is om met elkaar een vrolijk boekwerk van ongeveer 70 pagina's te maken dat in december feestelijk zal worden gepresenteerd. Onze inspiratie wordt hiermee ontsloten voor alle mensen in Velp en omgeving en eigenlijk in heel Nederland.

Er zijn zes schrijfbijeenkomsten die worden begeleid door Hanneke Beld. Martijn Rothuizen van Studio Eigenzin zal de bundel vormgeven.



Op 4 augustus om 14.30 uur zullen we het project op een ludieke wijze presenteren.

Het project 'Handleiding om vóór de geraniums te blijven'!!!

Het is een idee van Raadhuis-deelnemer Gerard de Croon die ervaart dat als je Ons Raadhuis bezoekt je als het ware 'vóór de geraniums blijft'.