

WORKSHOP ZWITSERS STROVLECHTWERK

door Thera Fletterman-Olivier



**Woensdag 16 augustus
van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten 1 strip**

In deze workshop decoreren we een fotolijstje met motieven uit de Zwitserse strovlechtkunst.

Er wordt gewerkt o.a. met gespleten tarwestro, hiervan maken we op een zgn. hondenkam de blaadjes of wel Spreuers. De bloemetjes, de een- en tweenaalds roosjes (ein/zwei Nadelrösli en Röppli) maken we van strodraadjes (kleur naar eigen keus) van

zeer oud geverfd stro uit de jaren 1920-1930! De techniek is niet erg moeilijk, maar het is wel makkelijk als u, zoals bij breien, nog steken op kunt zetten, deze techniek wordt n.l. gebruikt bij de kleine roosjes.

Voor alle materialen wordt gezorgd maar.....zelf meenemen en dit is echt heel belangrijk dus niet vergeten:

- 1. fijne schaar, b.v. nagel- of borduurschaartje**
- 2. niet te grove stopnaalden of naainaalden, neem maar mee wat u thuis heeft**
- 3. een paar knopspelden**
- 4. omdat we met geverfd stro werken kan dit soms wel eens afgeven, dus een schort is aan te bevelen**

Er is ruimte voor maximaal zes deelnemers