



Nieuwsbrief

December 2020

Deze keer een speciale KERSTNIEUWSBRIEF.



Ons Raadhuis komt naar je toe!

Normaal gesproken zouden de voorbereidingen voor onze kerstweek al in volle gang zijn. Helaas kunnen we dit jaar niet op de gebruikelijke manier afsluiten met een kerstweek met lunches, kerstoptredens en de kerstmarkt.

Omdat we dit jaar toch op een feestelijke manier willen afsluiten, wordt bij alle 25 deelnemers van Ons Raadhuis een kerst-attentie thuis bezorgd. Op donderdag 10 of vrijdag 11 december brengen 25 van onze geweldige vrijwilligers de kerst-attentie.

Koffie en lunch met iets lekkers

Om de kerst niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan, is er in de week van 14 tot en met 18 december dagelijks kerstkoffie. Dat is koffie of thee met een kerstkoekje, stukje banketstaaf of een plakje kerststol. Ook is er in die week dagelijks een lunch met iets extra's. De lunches zijn voor maximaal 10 deelnemers. Leuk als je komt! Graag wel even opgeven van te voren.

Kerstvakantie

De kerstvakantie is van maandag 21 december tot en met maandag 4 januari. Op die maandag zijn we met een 9-tal vrijwilligers bezig met de herhalingscursus BHV. Op dinsdag 5 januari is iedereen weer welkom bij Ons Raadhuis.

Kleed je warm aan

Gelukkig zijn mensen van jullie generatie geen watjes. Jullie maakten mee dat er ijsbloemen op de ramen stonden en het condens in de rimpels van de dekens bevroor. Dat het huis 's ochtends helemaal koud was en de kolen voor de kachel nog van buiten moesten komen. Eén van de maatregelen tegen de coronaatjes is dat we de ruimtes goed luchten en ventileren. Daarom staat er in de Mariazaal altijd een raampje open en in de Elisabethzaal de tuindeuren op een haakje. Ondanks dat we de verwarming maximaal opendraaien, zal het toch wat frisjes zijn. Dus kleed je warm aan en neem een sjaal of omslagdoek mee.

*in onze boom
groen als nooit tevoren
brandt één lampje niet
het valt niet op
het zit niet van voren
eigenlijk niemand die het ziet
het lampje is
niet stuk of zo
het geeft gewoon geen licht/
en wij ...
wij laten het gebeuren
het zit toch niet in het zicht
maar ergens
in de nacht
als alle andere lichtjes doven
zien wij soms
onverwacht en haast niet te geloven
dat ene lichtje
stilletjes fonkelen
warmer, mooier dan de rest
en weten wij weer
dat elk lampje
wil schijnen met de kerst*

Jeroen Swaan