

VOORLEZEN

Elke vrijdagmorgen van 11.15 tot 12.15 uur



Houd je van boeken? En ook van lezen?

En vind je het fijn om voorgelezen te worden?

Dat treft want in Ons Raadhuis leest een vrijwilliger elke vrijdagochtend een uurtje voor uit een boek. Soms korte verhalen maar meestal een mede door de luisteraars gekozen boek. De voorselectie van de boeken wordt gemaakt in overleg met boekhandel Jansen & de Feijter. Dat doet Walter Jansen samen met de drie vrijwilligers die om de beurt voorlezen.

Als er eenmaal gestart is met een boek is het fijn als je elke keer kunt komen. Maar lukt dat niet, dan word je aan het begin bijgepraat over wat je de eerdere voorleesbeurt gemist hebt.

Kosten zijn 1 strip per keer (3,60 euro).

We vragen een vrijwillige bijdrage van 1 euro voor de koffie, thee en koekjes. En het jaarlidmaatschap van Ons Raadhuis kost 25 euro.

Kom eens luisteren op vrijdagmorgen van 11.15 tot 12.15 uur.