

MANDALA TEKENEN & KLEUREN

Vanaf woensdag 18 mei verzorgt Marga Zoethout de eerste cursus
MANDALA TEKENEN & KLEUREN (6 weken)

Kennismaken met Marga én ervaren hoeveel plezier
tekenen & kleuren van een mandala brengt
kan op woensdagmorgen 11 mei van 11.00 – 12.30 uur

WAT GAAN WE DOEN?

Tijdens de zes wekelijkse bijeenkomsten gaan we 2-3 mandala's maken.
Stapsgewijs tekenen we gezamenlijk de mandala. Is dit voor jou nog spannend
of lastig, dan zijn er getekende exemplaren aanwezig en start je met het kleuren
van de mandala.

WAT BRENGT HET TEKENEN & KLEUREN VAN EEN MANDALA?

Een mandala vertelt veel, het wordt ook wel eens
tekentaal genoemd.

Waarom pak je altijd een bepaalde kleur?

Waarom werk je graag van binnen naar buiten of
juist andersom? Waarom teken je graag spiralen,
golven of blokjes? En, heel belangrijk, hoe is het
om met bewuste aandacht bezig te zijn?

Individueel of in de groep kunnen we kijken naar
wat de mandala jou vertelt.



WAT HEB JE NODIG OM MEE TE KUNNEN DOEN?

Niets! Voor de materialen wordt gezorgd en je hoeft ook geen ervaring te
hebben. En talent hebben om te tekenen: dat heeft iedereen!

*Het gaat niet om het resultaat,
maar om het genieten van tekenen & kleuren.*

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tijdstip: Woensdagmorgen van 11.00 – 12.30 uur

Data: 18 en 25 mei; 8, 15 en 29n juni; 6 juli

Aantal deelnemers: min. 5 – max. 12

Bijdrage: 1 strip

Aanmelden kan bij Ons Raadhuis. Voor meer informatie kun je bellen met Marga
op telefoonnummer 06 559 28 426