

Tabletcursus

De eerste tabletcursus is afgerond. Op woensdag 2 november start de nu al volle tweede cursus. Belangstellenden voor de derde cursus, die op woensdag 11 januari start, kunnen zich nu al op geven. De onderwerpen die in de tabletcursus aan bod komen zijn:
Kennismaken met elkaar, de cursus en het apparaat. Wifi instellen, mailen, camera gebruiken, apps downloaden (o.a. spelletjes), gebruik Google en YouTube en nieuws, Digi-D, beeldbellen en Facebook. En er is natuurlijk ruimte voor onderwerpen waar deelnemers om vragen.

Wijziging kleuractiviteiten

Er verandert wat aan de kleurlessen van Angelique Krijnen die dat al sinds 2017 doet. Dat is voor iedereen even wennen. De les van Angelique heet voortaan 'Werken met kleurpotloden' en is op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. De woensdaggroep gaat zonder Angelique verder. Er zijn ervaren kleurders en tekenaars bij en het idee is om elkaar te helpen. Deze activiteit heet 'kleuren voor volwassenen'. De kleurlessen zijn open voor iedereen, dus kom gerust eens langs om uit te proberen.

Luisteren naar klassieke muziek

Op donderdag 3 november 10.30 – 11.30 uur start de nieuwe activiteit 'Luisteren naar klassieke muziek'. Ria Soerink zal dan een uur klassieke muziek laten horen en het een en ander over de muziek vertellen. Maar niet te veel. Ze benadrukt dat het geen uurtje muziekgeschiedenis is. Maar dat het gaat om samen luisteren. Het thema van de eerste bijeenkomst is 'Russische componisten'.

Koffiegeld digitaal betalen

Het is prima als mensen hun koffiegeld digitaal betalen. Maar omdat wij voor elke digitale handeling moeten betalen aan de bank, willen we graag dat het niet per euro gaat. Betaal bijvoorbeeld 5 euro per keer en hou zelf bij wanneer je dan weer opnieuw moet betalen. Hoe kleiner het bedrag is dat je pint, hoe groter relatief gezien het bedrag is, dat wij aan de bank moeten betalen.

Samen eten

Wat zijn we blij dat Kumar Poot weer terug is en wekelijks samen met deelnemers een hoofdgerecht met toetje maakt in onze eigen keuken. En het is vers en lekker! Andijviestamppot met spekjes en een vers worstje en mon-chou taart toe. Herfstschotel van aardappeltjes en wortel met kippendij en Trifle toe. Pasta met spinazie en zalm of gehakt en tiramisu toe. Dat waren hoofdgerechten en nagerechten van de eerste drie keren samen eten op woensdagavond van 17.00 tot 18.30 uur. Kom ook een keer eten! Meld je van te voren aan. Hoofdmaaltijd en toetje kosten 2 strippen. Je kunt ook vegetarisch eten krijgen en glutenvrij. Geef dat door bij de aanmelding. Per keer zijn er twee vrijwilligers nodig die Kumar Poot helpen in de keuken en twee vrijwilligers die serveren. Als je dat eens wilt doen, kun je dat aangeven bij de leiding. Dan roosteren we je in.

