



Nieuwsbrief

December 2023

Wat is er veel aan de hand in de wereld. En wat kunnen we er aan doen? De verkiezingen zijn inmiddels geweest en daar hebben we onze stem kunnen laten horen. Maar of we daarmee de oorlogen die woeden eerder laten stoppen?

Wat we kunnen doen is rustig blijven en hopen dat de gekte dempt en er weer rede en verstand op ons neerdaalt. Dat mensen een pauze willen blijkt wel uit de kerstversiering met de vele lichtjes die al overal om ons aanwezig is.

Els Eimers, een deelnemer aan het schilderproject 'Het huis van mijn leven' drukte deze gevoelens uit in dit prachtige schilderij. Een huilende vredeshuif.

Vrijwilligers

Twee keer per jaar organiseren we voor onze vrijwilligers een gezellig etentje. Om te laten weten dat we hun inzet enorm waarderen en niets zijn zonder vrijwilligers.

Hier een foto van de groep die meedeed op vrijdag 17 november jongstleden.

Niet iedereen kon, de groep is nog groter. Kijk maar eens goed. Deze mensen zorgen er voor dat er altijd lekkere koffie en thee is, dat er regelmatig een warme maaltijd is op woensdag, dat er activiteiten zijn, dat er altijd iemand is waar je een praatje mee kan maken, dat Ons Raadhuis bestuurd wordt. En nog veel meer.

