

vent " dacht ze. Hij zag ook wel wat in haar en aan het eind van de rit hadden ze telefoonnummers uitgewisseld.

Toen ze het station uitliep was het opgehouden met regenen, er brak zelfs een waterig zonnetje door. "Dat een dag die zo slecht begint, zomaar een positieve wending kan nemen" dacht ze. Ze liep een beetje met het hoofd in de wolken. Dat was waarschijnlijk de oorzaak dat ze, bij het oversteken, die auto niet heeft gezien.

Het was vrijdag de dertiende.

'De Bloemstraat' is eigen werk van Tosca Baptist. Ze droeg het voor op het Open Podium op vrijdag 2 februari en er was veel herkenning bij de luisteraars.

De Bloemstraat

laatst liep ik door de Bloemstraat
maar voelde mij verdwaald
de straat was onherkenbaar
wat hebben ze gedaan
de straat de straat de Bloemstraat die was dood

er lagen nieuwe stenen
de oude huizen zomaar verdwenen
waar is het weiland
waar zijn de koeien
en de duizenden boterbloemen
de straat de straat de Bloemstraat die was dood

de knotwilg was gekapt
waar ik iedere dag
met de kabouters sprak
op eerbiedige afstand
maar ik zag ze echt
rood puntmutsje, maar ze zijn nu weg
de straat de straat de Bloemstraat die was dood

het kind in me is altijd gebleven
de kabouters heb ik echt gehoord
het allerergste is de knotwilg
dat waren mijn dromen, dat is bijna moord
de straat de straat de Bloemstraat die was dood

Nieuwsbrief april

De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende nieuwsbrief is vrijdag 22 maart.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen

Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com.
Wat ons betreft graag, daar geven wij de voorkeur aan.