



# Nieuwsbrief

*Juni 2026*

## Afscheidsfeest Irma

Op 8 mei hebben we op feestelijke wijze, helemaal passend bij Irma, afscheid van haar genomen als coördinator van Ons Raadhuis. Tien jaar lang heeft zij zich met veel bevoegenheid ingezet om Ons Raadhuis op te bouwen tot wat het nu is: een plek waar ouderen actief kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Op 7 mei werd Irma 67 jaar en dus ging zij met pensioen!

De dag begon met een fotomoment in de tuin van Ons Raadhuis, waar Irma samen met alle deelnemers, vrijwilligers, collega's en het bestuur op de foto ging.



Na een heerlijke lunch volgde een open podium dat volledig in het teken stond van Irma. Er waren verschillende optredens van de toneelgroep, collega's en deelnemers. Het was voller dan vol en de keukenploeg draaide op volle toeren met het maken en uitserveren van taart, ondersteunt door gastvrouwen en –mannen, bestuursleden en Irma's zoon Jan en dochter Julia.

Natuurlijk waren er ook mooie woorden en geschenken over en weer. Irma kreeg van alle betrokkenen van Ons Raadhuis een bijdrage voor een mooie hoekbank in haar tuin. Het bestuur liet bovendien een plaatje graveren voor op de bank.

Van Irma ontving Ons Raadhuis de tekeningen die tijdens de coronatijd door Angélique Krijnen zijn gemaakt. Deze hebben inmiddels een mooi plekje gekregen in Ons Raadhuis. Er was muziek van Kok en de Koning, en velen waagden nog een dansje.

Rond half vijf was het tijd om echt afscheid te nemen en hebben we Irma met z'n allen uitgezwaaid.

*Op de foto: Irma en Karen*



## Voorstellen Karen

In de nieuwsbrief van april heb ik mij al kort voorgesteld, maar graag doe ik dat nogmaals. Sinds 1 april werk ik met veel plezier als opvolger van Irma bij Ons Raadhuis. Inmiddels heb ik al velen van jullie mogen ontmoeten en raak ik steeds meer vertrouwd met het reilen en zeilen binnen Ons Raadhuis. Daarbij ben ik erg onder de indruk van de gezellige sfeer en de levendigheid die alle activiteiten met zich meebrengen.

Net als Irma ben ik iedere vrijdag aanwezig. Daarnaast ben ik op wisselende dagen in Ons Raadhuis te vinden, zodat ik kennis kan maken met alle activiteiten, deelnemers en vrijwilligers.

Hebben we elkaar nog niet ontmoet en lijkt het je leuk om kennis te maken? Spreek me dan gerust eens aan. Je kunt mij ook altijd mailen via [k.vanbeers@onsraadhuis.com](mailto:k.vanbeers@onsraadhuis.com).

## Vitrine

Vanaf 27 mei is de vitrine weer gevuld, Geertruide Kouwe vertelt hieronder zelf wat er dan te zien is:

*In de Vitrine... waar komt dit keer de creativiteit vandaan?*

*Al vanaf dat ik kon lezen, hield ik van boeken, taal en schrijven. Daarnaast leerde ik al vroeg 'kleuren', vooral het overlopen van de ene kleur in de andere. Boeken, schrijven en tekenen zijn de drie pijlers in mijn leven. Ik wilde tekenlerares worden, maar de leefomgeving zei "geen geld, niet nuttig, ga maar werken". Dat werden fijne jaren in een boekwinkel.*

*Onze twee kinderen gingen naar de Vrije School, hier werkte ik mee in de handenarbeidgroep. Tegelijkertijd richtten we een schoolkrant op, inhoud schrijven dus.*

*Op mijn veertigste begon ik aan de opleiding Kunstzinnig Therapeut, het ondersteunen via tekenen, boetsen en schilderen van mensen met een ziekte. Zo kwam ik toch op de weg waar ik wilde zijn. Hierna deed ik de opleiding 'Biografisch Consulente', het begeleiden van mensen die even op een kruispunt in hun leven staan "waar sta ik, waar wil ik naar toe" en ook welke rol speelt creativiteit hierbij.*

*Om zelf creatief bezig te zijn schreef ik voor de wijkkrant. Ondertussen volgde ik jarenlang een glas-in-lood cursus en boekbinden, met het geluk dat we een professioneel boekbinder als leraar hadden. Hoe klein kan je een echt boekje maken...*

*Een mini-boekenkast met boekbinderstafel als uitwerking van "hoe maak je zelf een doos".*

*Boekbinden kan ook met stof, waarin 'schatten' als knoopjes, bandjes, borduursels een herinneringsplek krijgen. En zelfs met bandjes kan je glas-in-lood nabootsen.*

*Altijd met een hoofd vol ideeën kwamen er kadoosjes, inkijk-doosjes, kadolabels, vlaggetjes en getekende kaarten bij. In juni ligt er een selectie in de vitrine. Over haken en breien hebben we het nu maar niet. Oh ja, op woensdagochtend kleur ik hier, in Ons Raadhuis... de cirkel is rond.*

*Geertruide Kouwe*

## Zonder Ons Raadhuis zou ik...

Binnenkort sturen we onze subsidieaanvraag voor de komende vier jaar naar de gemeente Rheden. Een belangrijke reden waarom de gemeente ons de afgelopen jaren subsidie heeft verleend, is dat wij een centrum zijn dat uitnodigt tot ontmoeting en deelname aan activiteiten. Daarmee helpen we eenzaamheid te voorkomen en ondersteunen we mensen om de regie over hun eigen leven te behouden.

Daarnaast zien we dat Ons Raadhuis ook steun en waardevolle contacten oplevert voor het privéleven van onze deelnemers. Zo kunnen wij ook buiten Ons Raadhuis van betekenis zijn. Wij – bestuur en medewerkers – zijn ervan overtuigd dat onze doelstellingen niet bereikt kunnen worden zonder de inzet van professionele krachten, zoals de dagelijks aanwezige activiteitencoach en een toegewijde coördinator.

De afgelopen periode hebben veel deelnemers ons laten weten wat Ons Raadhuis voor hen betekent. Van een selectie van deze uitspraken hebben wij een mooie poster gemaakt, die wij aan de gemeente zullen aanbieden.



## Zomersluiting

Ons Raadhuis is in verband met zomervakantie gesloten van 20 juli tot en met 9 augustus

## Nieuwsbrief juli

De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende nieuwsbrief is vrijdag 12 juni.

### Nieuwsbrief digitaal ontvangen

Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen?

Stuur een mail naar [info@onsraadhuis.com](mailto:info@onsraadhuis.com)

Als je de Filmkrant digitaal wilt ontvangen, kan dat ook via [info@onsraadhuis.com](mailto:info@onsraadhuis.com)